

Beste mensen,

Hier in deze raadszaal en/of virtueel nu, of op een later moment.

Ik wil Zijne majesteit koning Willem Alexander hartelijk bedanken, hij kende mij deze eer toe.

Die eer wil ik ook aan mijn Hemelse Vader geven, die het mogelijk heeft gemaakt om dit werk te kunnen en mogen doen in de gemeente Loppersum.

Ik wil uiteraard ook mijn vrouw Ria bedanken en onze kids.

Verder wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet tijdens mijn periode als fractie-assistent en later als raadslid. De griffiers, de burgemeesters, de wethouders, alle raadsleden, mijn partijgenoten, de gemeentesecretaressen, de bodes, alle ambtenaren en diegene die ik vergeten ben te noemen.

Tja, afscheid nemen bestaat niet. Dat zei ik ook tijdens het afscheid van de Rabobank na een dienstverband van 51 jaar en 1 maand. Zoveel herinneringen, zoveel fantastische verhalen.

Als belangstellende en als raadslid voor de ChristenUnie ook heel veel meegemaakt in de verschillende raadszalen. In Stedum in het gemeentehuis, in Loppersum het gemeentehuis aan de Raadshuisstraat. De vergaderingen in Wiemersheerd staan me ook nog helder voor ogen. En natuurlijk de vergaderingen in deze raadszaal.

Mooi was het om te zien hoe we eensgezind waren in het aardbevings- of gasdossier. Vooral richting Den Haag, waar ze niet schenen te beseffen wat hier speelde en speelt. Niet alleen scheuren in de huizen en gebouwen, maar ook scheuren in de harten van onze inwoners.

En natuurlijk de moeilijke periode tijdens de artikel 12-status van onze gemeente, of de problemen rond het IVAK om maar eens wat te noemen. Verder ook veel succesvolle en hartverwarmende momenten mogen meemaken.

Afscheid nemen bestaat niet.

Er is genoeg te doen en we hebben genoeg hobby's

Sinds vorige maand bestuurslid met als taak PR & acquisitie bij de Voedselbank Eemsdelta. kan me nog goed herinneren hoe dat is begonnen. Jaren geleden samen met de raad op werkbezoek naar de Voedselbank in Delfzijl. Steekwoorden: respect voor de vele vrijwilligers, maar was er ook verontwaardiging, onbegrip, moeite..... Hier moeten we wat mee, zeiden Aagtje Elderman en ik. De rest is geschiedenis. Inmiddels worden er intakegesprekken gevoerd en is er een uitgiftepunt in Loppersum.

Verder blijf ik Webmaster en beheerder social media voor Voedselbank en de ChristenUnie Eemsdelta en op de achtergrond blijf ik me voor de politieke zaken in onze nieuwe gemeente Eemsdelta interesseren. Een plekje in de fractie van de ChristenUnie zit er wel in denk ik.

En we houden ons natuurlijk regelmatig bezig met ons Rabomuseum in het voormalige bankgebouw in Stedum.

Afscheid nemen bestaat niet. Hopelijk mogen we in de toekomst nog jaren reizen maken en veel verhalen. Daarbij altijd een praatje met zeker een prachtig plaatje.

Voorzitter, ik rond af. Tot slot natuurlijk een CU-sje voor iedereen. Overigens bedacht door onze fractievoorzitter Bé Prins.

In het bijzonder voor Bé nog een extra CU-sje, want dat had ik beloofd tijdens een vorige raadsvergadering.

Bé, speciaal voor jou:

**Welzijn een zorg, praat er niet alleen over, maar neem eraan deel !**

En de laatste ook zeker toepasbaar voor iedereen in deze moeilijke coronaperiode:  
**Omzien is onnodig behalve naar elkaar!** Dank u wel.